



### **Säljaren Cecilias egna ord:**

Huset var nybyggt när vi köpte det för drygt tio år sedan. Vi föll för planlösningen av huset, och det har visat sig vara både lättskött och energisnålt och perfekt för oss som inte gillar att bygga själva. Vi har haft många familjer, släkt, vänner och nu stora tonåringar så vi har anpassat möbleringen under åren. Just nu stora sängar i alla sovrum men innan dess mindre sängar och mer plats för lek. I allrummet på övervåningen hade vi en stor hörnssoffa och TV så många kunde hänga tillsammans och också sova över. Vi har också valt att ha ett väldigt stort köksbord centralt i ytan på neder våningen. Plats för större sällskap eller plats för pyssel eller spel som kan få stå kvar på ena halvan av bordet. Som sagt, husets planlösning har verkligen passat oss perfekt och det finns många olika sätt att möblera eller skapa nya rum i huset.

Tomten har vi gjort enkel att sköta men samtidigt välkomnande – alltid något som "säger" välkommen hem som till exempel de japanska körsbärsträden som blommar tidigt på våren, buskpionen där efter och på hösten slår vildvinet över till rött över portalen. Vi har också odlat sånt som varit kul för barnen. Tomater, kronärtskockor och gurka trivs bra intill terrassen där solen ligger på hela dagen. Intill grillen finns kryddor i rabatten. Nere vid odlingsbädden har vi haft pumpor, sallad, potatis, vitlök, morötter fänkål och massa annat gott tidigare år. Senaste tiden har vi odlat mycket blommor och det är ljuvligt att få plocka in sin egen bukett eller att få ge bort en bukett med dahlior eller solrosor. Allt har varit utifrån vad vi själv vill och haft tid med.

Resten av tomten är ju perenner och buskar och kommer upp år efter år. Under sommaren blir terrassen som ett extra rum och när det regnar är det ljuvligt att sitta där och höra hur regnet smattra på taket. Här är det soligt från tidig förmiddag till kväll, insynsskyddat, grönt, lummigt och vindruvor som klättrar (går att äta). På gräsmattan finns massa plats för spring, lek och spel. Vi har dukat upp långbord och sittgrupper även där vid större sammankomster som till exempel studenten. Fortfarande mycket utrymme på tomten att göra om till sitt och skapa nytt om man så vill. Vi har valt att behålla några höga träd för att få en vandrande skugga över tomten. Huset är placerat längst in på en skaftväg, omgivna av fantastiska grannar som det blir svårt att säga hej då till. Området är fullt av barnfamiljer, lek och gemenskap – en plats där vi har trivts oerhört bra!

2008 flyttade vi till Kummelnäs med två små barn. Stadsbor som landade i "Bullerbyn" – otroligt tysta, välkomnande och vackra Kummelnäs. Vi har aldrig tröttnat på våra promenader och utflykter här. Det är nära till skog, hav, sjöar och ängar. Stigarna och grusvägarna slingrar sig genom det lummiga bostadsområdet med både äldre och nyare hus. En kort promenad eller cykeltur tar dig till Velamsund, där du kan plocka svamp och bär eller åka längdskidor på vintern. Det finns alltid nya vägar att upptäcka.

Vi har njutit av allt som Kummelnäs har att erbjuda. På vintern har vi åkt pulka och åkt skridskor på Sågsjön som bara ligger fem minuter bort. På somrarna packade vi middag och hängde vid badplatsen efter förskolan eller skolan. Där har vi också metat eller bara tagit ett morgon- eller kvälls dopp. Vid Sågsjön finns också en bokningsbar bastu som tillhör området. Under en tid hade vi båtplats och båt och kunde snabbt ta oss ut i skärgården för att bada från klipporna. Färjan från Hasseludden (pendel om man så vill), tar oss både till in till stan eller längre ut i skärgården –



perfekt för en dagsutflykt eller en natt i tält eller boende ute på någon ö.

Orminge centrum är under ombyggnation och får nya bostäder, affärer och bättre kommunikationplatser. Här finns redan Coop, Willys och Lidberg bageri, och Lidl samt Hemköp ligger nära. På fredagar kommer Skeppsbrons bageri med sin bil till Kummelnäs. Under sommaren besöker även pizza- och crêpesåtar området, och ett hem här öppnar för matförsäljning. Skepparholmen och Yasuragi finns också inom promenadavstånd.

Barnen har gått i både förskola och skola här, och det finns många alternativ att välja bland. De har också provat flera olika aktiviteter som finns i närheten, det finns verkligen allt möjligt att prova på! Vi har haft turen att träffa många fina familjer och fått vänner för livet. Vi har hjälpt varandra under åren med hämtning, lämning och skjutsning till och från olika aktiviteter här i Nacka.

Halloween har blivit något alldeles extra precis häromkring och det gäller att vara beredd på bus eller godis. Midsommar har

varit otroligt fint ordnat i Riset varje år då det har varit lövad traktor, fiskdamm och dans. Vi var några familjer som gick ihop och startade upp ett mindre midsommarfirande här nere vid lekplatsen i några år då våra barn var lite större. Loppisrundor, cykelfester, träningskvällar med mera ordnas av eldsjälarna och visas i den lokala Facebook gruppen.

Nu är det dags för oss att lämna vackra Kummelnäs, tomten och huset till någon vi också hoppas kommer att trivas lika bra som vi har gjort!

